

111

Torremede vrede boeken
Dinsdag den 7 April 14

De Yverqueberg Prins van Oranjes
 Myn Heeren: Gravenhage
 Corten komt zoo
 even terug en is zoo overtuigd
 dat Med alles zult aanwenden
 om solide vruchten te leveren, en dat hij
 zeker nog al eenige tijd kunnen
 de vruchte termijn van 1 Aug.
 dat hij Al het vruchte zullen
 tevertrouwen en ons met de max
 u boeke van 25.- per dag zullen
 teverdenstellen, wanneer het vruchte
 niet op den bepaaldentijd geleverd is
 en het zekere vertrouwen dat No
 er voor zorgen zult dat er van geen
 boeke sprake zal zijn, daarmede
 locht zijn wij niet gediend, daarom
 is het niet begonnen maar allen om
 solide vruchte en een zekerheid dat op
 de leveringstijd, waerop wij vanstondte
 af aan, ons vruchte invrengen kunnen