

Feestlied

TER GELEGENHEID VAN HET 40-JARIG JUBILEUM VAN DE HEER J. A. ALLAN

I SEPTEMBER 1961

*Het is weer feest op de fabriek,
Er klinkt weer vrolijke muziek,
Het is weer tijd voor buitendagelijkse dingen.
De watertoren voert de vlag,
Want dit is meer dan ooit de dag,
Waarop Van Gelder Zonen reden heeft tot zingen!*

*En onze lofzang is gewijd,
Aan hem, die sedert lange tijd,
De hoogste leiding heeft gegeven.
Die bij 't vervullen van zijn taak,
Hoe zwaar en ook hoe moeilijk vaak,
Steeds naar perfectie en volmaaktheid wist te streven!*

*'n Ruime blik en open oog,
Voor groot en klein, voor laag en hoog,
Parate kennis, moed en durf bij het beslissen.
't Ontwerpen van zo menig plan,
Is 't kenmerk van de heer Allan,
Waarvan wij ons nog daag'lijks kunnen vergewissen!*

*Mijnheer Allan, U deed zoveel,
En wij het ganse personeel,
Wil' dit vandaag hier op Uw feest oprecht verklaren.
Aanvaard dit lied, waarvan de klank,
De tolk is van ons aller dank.
Wij wensen U en Uw gezin, nog vele jaren!*